

Seniorenvereniging

MAARHEEZE



JANUARI 2025

NIEUWSBRIEF



Inhoudsopgave:

Pag. 01 Voorblad

Pag. 02 Inhoudsopgave / Diverse gegevens Seniorenvereniging

Pag. 03 / 04 Van de bestuurstafel

Pag. 05 Een avond met het Nationaal Ouderenfonds

Pag. 06 / 08 Portret Rita Masselink

Pag. 09 NieuwExpositie in Onze School

Pag. 10 De Ornamentenclub aan het werk

Pag. 11 Optreden RICK's Clarinetchoir

Pag. 12 / 13 Activiteitenoverzicht januari 2025

Pag. 14 Beugelen op zondag 19 januari 2025

Pag. 15 ledenmutatie december 2025 / Contributie Seniorenvereniging 2025

Pag. 16 Plant van de maand: Schaduwkruid of Dikkemanskruid

Pag. 17 Wist U dat.....

Pag. 18 / 19 Filippinepuzzel / Sociaal Makelaar en Helpende Hand

Pag. 20 / 21 Kerstverhaal De Vreemdeling

Pag. 22 Diverse gegevens Onze School / Contactpersonen activiteiten

Pag. 23 Bestuurssamenstelling / Overzicht beheerders

Pag. 24 Wat is Kerst voor jou?

Nieuwsbrief nummer 2 Februari 2025

Inleveren kopij uiterlijk **zondag 19 januari 2025** in de brievenbus

van Onze School of via email: nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com

Diverse gegevens Seniorenvereniging Maarheeze

Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+

IBAN Banknummer: NL45 RABO 01307.05.969

Opricht 10 maart 1960 Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531

Contributie: € 25,= per jaar

Inschrijven: d.m.v.: inschrijfformulier te verkrijgen bij het secretariaat of in Ons Kwartier en inleveren in Ons Kwartier.

Afmelden: schriftelijk óf via email , voor 31 dec. van het lopende kalenderjaar, bij de ledenadministratie:

Schriftelijk: Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze.

Via email: phwjoppen1946@kpnmail.nl óf ons.kwartier@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel



Dit is alweer de eerste Nieuwsbrief van 2025. De kerstdagen liggen achter ons, hopelijk waren het fijne sfeervolle dagen waar u met plezier op terugkijkt. Als Seniorenvereniging kunnen we heel tevreden zijn over de afgelopen kersttijd. Een gulle gever heeft gezorgd voor een prachtige kerstboom en onze creatieve vrijwilligers hebben Onze School en speciaal Ons Kwartier helemaal in kerstsfeer gebracht met mooie versieringen, kerststukjes en heel veel lichtjes. En buiten staat onze mooie lichtjesboom te pronken!

Aan de kerstviering is door de vrijwilligers veel aandacht besteed en het is dan ook een gezellige middag geworden waar de vele bezoekers zeker van genoten hebben.

Nu de kerstdrukke voorbij is, staan we op het punt 2024 af te sluiten en vol goede moed aan 2025 te beginnen. Achter ons ligt een jaar vol grote problemen, geweld en onverdraagzaamheid dichtbij of veraf. En helaas nog geen uitzicht op wat we allemaal zo graag willen: vrede op aarde, een oude en nog steeds actuele kerst- en nieuwjaarswens.

In ons eigen leven zal 2024 waarschijnlijk ook niet zonder moeilijke momenten voorbij zijn gegaan, maar hopelijk hadden gelukkige en mooie momenten toch de overhand.



Voor onze vereniging was 2024 een heel goed jaar. Het is een grote rijkdom dat we zo'n 100 vrijwilligers hebben, die zich vol enthousiasme inzetten om die grote lijst aan activiteiten te organiseren, om in en om het gebouw alles piekfijn in orde te houden en te zorgen voor zoveel meer wat erbij komt kijken in een actieve vereniging als de onze. Positief is ook dat steeds meer leden ontdekken hoe leuk het is om deel te nemen aan een of andere activiteit en hoe gezellig het is in Ons Kwartier. En dat ons ledenaantal in 2024 de 700 gepasseerd is, zegt natuurlijk ook wel wat. Met elkaar hebben we iets moois tot stand gebracht in 2024!



Ons goede voornemen voor 2025 is dat we onze leden weer een mooi en gevarieerd programma aan willen bieden vol met gelegenheden om op een plezierige manier veel aardige mensen te ontmoeten. Daar beginnen we vanaf de eerste dagen in het nieuwe jaar al mee. Zie daarvoor de agenda in het midden van dit boekje.

Tenslotte wensen we u een gezellige jaarwisseling toe en voor 2025 alle goeds. Blijf genieten van de kleine dingen die ertoe doen en hopelijk mag dit jaar meer vrede brengen in de wereld, want dat is wat zoveel mensen het hardste nodig hebben.

Als deze wensen uit mogen komen, gaan we een mooi jaar tegemoet.

Tenslotte nog een uitnodiging: u bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van onze Seniorenvereniging op zaterdag 4 januari vanaf 14.00 uur in Ons Kwartier.



Een avond met het Nationaal Ouderenfonds

Wat een hartverwarmende avond was het in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. Dankzij de gulle steun van het Nationaal Ouderenfonds en de betrokken inzet van de seniorenvereniging uit Maarheeze, konden mensen die een extra steuntje in de rug goed konden gebruiken, genieten van een sfeervol kerstdiner. Het hotel bood een prachtig decor voor een onvergetelijke avond, waar de genodigden werden getrakteerd op een heerlijk driegangendiner, omringd door warmte en gezelligheid.

Een bijzonder gebaar maakte de avond nog specialer: kerstkaarten, liefdevol gemaakt door kinderen, werden uitgedeeld. Elk kaartje, met hartelijke kerstwensen en tekeningen, bracht een glimlach op de gezichten van de aanwezigen. Deze kleine, persoonlijke attenties lieten zien hoe jong en oud samen kunnen komen in de geest van kerst.



Maar de echte magie van de avond vond plaats tussen twee vrouwen. Toen ze elkaar zagen, herkenden ze elkaar als oude schoolvriendinnen van het middelbaar. Jaren waren verstreken sinds hun laatste ontmoeting, en uitgerekend vanavond vonden ze elkaar terug. Tot hun verrassing woonden ze niet ver van elkaar, een ontdekking die direct leidde tot nieuw contact. Het was alsof het lot ze juist op deze bijzondere avond opnieuw samenbracht.



Met heerlijk eten, warme ontmoetingen en een onmiskenbare kerstsfeer werd deze avond een ware viering van verbondenheid. Een kerstgedachte om nooit te vergeten!

Portret

“Portret” is een rubriek in de Nieuwsbrief, waarin we elke maand een van onze vrijwilligers portretteren aan de hand van enkele vragen. Deze keer het portret van Rita Masselink.



Wil je iets over jouw jeugd vertellen Rita?

Ik ben geboren in Surabaya, de hoofdstad van Oost-Java. Surabaya is de op een na grootste stad van Indonesië en een belangrijke havenstad. Toen Indonesië in 1949 onafhankelijk werd van Nederland moesten mijn ouders kiezen of we de Indonesische of de Nederlandse nationaliteit aannamen. Zij kozen voor de Nederlandse en in 1951 (ik was toen 4 jaar) zijn we met ons gezin met de boot naar Nederland gegaan. We kwamen aan in Dordrecht, het was februari en ik herinner me vooral dat we het erg koud hadden.

We hebben 2 jaar in Dordrecht gewoond en daar heb ik op de kleuterschool gezeten. Daarna zijn we verhuisd naar Rotterdam Overschie, waar ik de Lagere School en de MULO gevolgd heb. Ik heb heel plezierige herinneringen aan mijn schooltijd.

Hoe is je leven daarna verder gegaan?

Na mijn schooltijd ben ik als administratief medewerker gaan werken, eerst bij Unilever en later ook nog bij andere bedrijven. In die tijd heb ik mijn man leren kennen en zijn we getrouwd. Ons eerste huis was een zolderkamer in Rotterdam, door de woningnood was het heel moeilijk om aan een huis te komen. Daarna zijn we nog verschillende keren verhuisd. Eerst naar Son, waar mijn man werk en een huis kreeg. Daar hebben we heerlijk gewoond, midden in het bos, de eekhoortjes speelden in onze tuin. Vanwege werk bij Philips werd onze volgende woonplaats Best en van daaruit zijn we naar Maarheeze gegaan, omdat we hier een huis gekocht hadden.

We woonden daar samen met onze zoon en dochter nog maar twee jaar toen mijn man voor zijn werk uitgezonden werd naar Curaçao. Met ons gezin zijn we toen naar de Antillen verhuisd, onze woonplaats was Willemstad. We hebben daar een ontzettend fijne tijd gehad.

In 1986 zijn we terug verhuisd naar ons huis in Maarheeze. We kozen hiervoor omdat in Nederland betere mogelijkheden voor voortgezet onderwijs waren voor onze kinderen.

Wat heb je opgepakt toen je weer in Maarheeze woonde?

Wat betreft het werk ben ik bij Philips in de beveiliging terecht gekomen. Daar heb ik de nodige cursussen voor gevolgd. Voor het werk van beveiliging was ik wel wat klein van stuk, maar ik werd toch aangenomen. Ik moest bijvoorbeeld bij de poort de bezoekers checken en ervoor zorgen dat alleen gewenst bezoek naar binnen kon.

Wat betreft vrijwilligerswerk was ik bestuurslid van de KVO, de Katholieke Vrouwen Organisatie. Deze organisatie was ontstaan uit de vroegere Boerinnenbond. Er werden interessante bijeenkomsten, leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Maar de belangstelling ervoor werd kleiner en de overgebleven leden steeds ouder. De doelgroep was er eigenlijk niet meer en toen is de KVO opgeheven.

Ook ben ik vrijwilliger geweest bij de Stichting M.O.L. (Medische Ondersteuning Lombok). Deze stichting ondersteunt o.a. vrijwilligers die oogonderzoek doen bij mensen in arme dorpen op het eiland Lombok. Indien nodig wordt er gezorgd voor een passende bril of een medische behandeling. Ik ben toen met een opticien meegegaan om oogmetingen te doen. We gingen de dorpen af, waar mensen in lange rijen wachtten om geholpen te worden.

Voor mij was het een openbaring om na 65 jaar weer voet te zetten op mijn geboortegrond. De mensen daar maakten gemakkelijk contact met mij, zij zagen mij als een van hen. Maar op enkele woorden na, beheerste ik de taal niet, dus ik had toch handen en voeten nodig om mij verstaanbaar te maken. Tijdens het verblijf op Lombok heb ik nog mijn geboortestad Surabaya bezocht, maar ik vond er noch familie, noch herinneringen terug. Dus toen heb ik dat boek gesloten.

Hoe ben je bij de Seniorenvereniging terecht gekomen Rita?

Ik ben al lid geworden van de KBO toen ik 56 jaar was. Niet omdat ik vond dat ik oud was of omdat ik met bepaalde activiteiten mee wilde doen, maar het leek mij goed om dat te doen omdat de KBO opkomt voor de ouderen en invloed uitoefent o.a. op het gebied van de pensioenen.

Ondertussen ben je toch vrijwilliger geworden.

Ja, op een gegeven moment heb ik meegedaan aan een workshop bloem-schikken. Ik had een leuk stukje gemaakt en er werd mij gevraagd of dat in Ons Kwartier mocht blijven staan. Een tijdje later werd me gevraagd of ik een workshop bloem-schikken zou willen geven. Dat heb ik gedaan en daar zijn nog heel wat workshops achteraan gekomen. Vooral in de Paas- en de Kersttijd is er belangstelling om deel te nemen aan een workshop bloem-schikken. Ik heb zelf het initiatief genomen om regelmatig met een of meer bloemstukjes Ons Kwartier wat te versieren. En zo'n lente- herfst- of kerst-stukje kan ook een inspiratie zijn voor de bezoekers om thuis mee aan de slag te gaan.

Waar komt jouw talent voor bloem-schikken vandaan?

Dat is een moeilijke vraag. Ik heb er geen cursus voor gevolgd, ik denk dat het gewoon in me zit. Ik houd veel van bloemen, veel van tuinieren en veel van kleuren en bloem-schikken vind ik gewoon super leuk. Als er ergens in de buurt een bloem-schikworkshop gegeven werd, dan deed ik daar graag aan mee. Ik heb ook wel vaker meegeholpen in de bloemenwinkel van een kennis.



Heb je ook nog andere hobby's Rita?

Mijn andere hobby is koken, ik probeer graag recepten uit. Ik vind het ook leuk om Indonesische gerechten klaar te maken en dan mensen uit te nodigen om te komen eten. Als ik dat doe sta ik ter voorbereiding wel 2 à 3 dagen in de keuken.

Doe je ook nog mee aan andere activiteiten bij de Seniorenvereniging?

Het komt er niet van om mee te doen aan meer activiteiten. Ik heb zelf nog genoeg te doen en ik ben ook nog mantelzorger, dus ik heb daar ook geen tijd voor.

Wel heb ik meegedaan met “Maak Rimpels”, vooral uit nieuwsgierigheid naar de inhoud daarvan. Niet alles daarvan was voor mij zinvol, maar de beweeglessen met beweegcoach Evi vond ik heel fijn. Ik blijf wel bij de groep en doe mee met de bijeenkomsten. Hulp bieden aan elkaar vind ik belangrijk, dat zou ik zonder de groep ook doen. Hulp vragen is moeilijker. Dat dat binnen de groep gemakkelijker kan is een pluspunt van “Maak Rimpels”.

Heb je nog een slotopmerking Rita?

Ik vind het heel goed dat we Onze School en onze Seniorenvereniging hebben. Er wordt zoveel georganiseerd dat er voor iedereen wel iets bij is om aan mee te doen. En ik wens alle leden van de Seniorenvereniging het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!

Expositie in Onze School

Dit mooie schilderij en nog veel meer sfeervolle werken zijn op het ogenblik te bewonderen in Ons Kwartier en in de vitrines op de gang. Ze zijn gemaakt door Annie Kopmels, lid van schilderclub “Perron 1”, een groep schilders die hun thuisbasis hebben in Onze School.

Behalve schilderijen die je meenemen naar mooie plekjes in zuidelijke streken, kom je ook herkenbare plekjes in onze eigen omgeving tegen. Annie is erin geslaagd om in haar werk de sfeer heel goed weer te geven, waardoor je het gevoel krijgt dat je er zelf bent.

Bij al haar werken heeft Annie een korte treffende tekst toegevoegd, die hetgeen je op het schilderij ziet nog meer tot leven brengt. Zeker de moeite waard om deze expositie te bezoeken en te genieten van de schilderkunst van Annie.



De Ornamenatenclub aan het werk in Onze School

Maarheeze is een prachtige straatsfeerverlichting rijker geworden. De mooie ornamenten, gebaseerd op het wapen van Maarheeze zorgen voor een feestelijke en warme sfeer in ons dorp. Dit was echt iets wat nog ontbrak in de donkere dagen aan het begin en het einde van het jaar.

Gelukkig hebben we heel creatieve en energieke mensen in Maarheeze, die hier de schouders onder gezet hebben. Ze hebben gezorgd dat er een mooi ontwerp kwam, hebben acties gehouden om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en hebben de ornamenten in elkaar gezet en opgehangen. Alles bij elkaar een heel grote klus!

De afgelopen weken is een 10 man sterke "Ornamenatenclub" aan het werk geweest in Onze School om de laatste hand te leggen aan de 48 ornamenten. Heel fijn dat wij als Seniorenvereniging door het beschikbaar stellen van de ruimte en te zorgen voor de koffie ook een heel klein steentje konden bijdragen aan dit prachtige initiatief.

Een hartelijke dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het tot stand komen van de sfeerverlichting, waar we nu allemaal van kunnen genieten, is zeker op z'n plaats. Heel veel dank en een groot compliment voor jullie werk, waarmee jullie ons dorp weer een stukje mooier gemaakt hebben!



Optreden RICK 's Clarinetchoir

Zaterdagmiddag 30 november was het gezellig druk in Ons Kwartier. Er was veel publiek gekomen om zich te laten verrassen door de muziek van RICK's Clarinetchoir uit Weert. De dirigente Lieke Krantzen vertelde voorafgaand aan het concert iets over de historie van dit al bijna veertig jaar oude ensemble en over de instrumenten van de muzikanten. Er blijken maar liefst vijftien verschillende klarinetten te bestaan. Van heel klein tot héél groot. Het toonbereik is daarmee erg groot in de hoogte en in de diepte. Het Clarinetchoir had niet alle verschillende instrumenten bij zich maar wel een grote selectie hiervan. Lieke vroeg aan de muzikanten om de toon van hun eigen instrument te laten horen. De klankverschillen tussen de instrumenten waren enorm. Dat belofde wat voor het concert.

De muzikanten hadden een zeer afwisselend programma voorbereid. De



dirigente vertelde telkens iets over de stukken die ze speelden. Via de muziek maakten we een wereldreis. We kwamen op de poesta met de componist Jan van de Roost, in de

Jiddische straatjes met Klezmer muziek. In de Zuid-Amerikaanse wereld belandden we met het bekende Libertango en in de gamewereld met Baba Yetu. Ook de ruimte werd niet overgeslagen met Walking in the Air en Jupiter uit Planets van Gustav Holst. De filmwereld werd aangedaan met het thema van Forest Gump en de kerstwereld met een heel bijzondere uitvoering van Stille Nacht. In onze eigen wereld verbleven we met nog een aantal andere mooie uitvoeringen. Als uitsmijter aan het einde van het concert bezochten we de wereld van de cartoons met muziek van de FlintStones, Pink Panther en Looney Tunes. De enthousiaste klarinettisten versterkt met een slagwerker en voorgedaan door de gedreven dirigente trakteerden de aanwezigen op een heerlijke muzikale zaterdagmiddag. Een daverend applaus was de zeer verdiende beloning voor het optreden van RICK 's Clarinetchoir in Onze school.

Vanaf deze plaats nogmaals een hartelijk bedankt voor de fijne muziek van RICK's Clarinetchoir.

Activiteitenoverzicht januari 2025

Wekelijks terugkerende activiteiten: Iedere ochtend van 10.00 tot 12.30u Huiskamer, voor iedereen toegankelijk: jong, oud, lid of niet. Er is altijd verse koffie. Vanaf 12.30u speciaal geopend voor leden van de seniorenvereniging.

Tijdens de openingsuren is Ons Kwartier/Onze School bereikbaar op tel. 0495 623589. Buiten deze uren zijn we, voor dringende zaken, telefonisch te bereiken op tel. 06 13 72 86 70.

Maandag	09.00	Tuinieren
	09.00-12.00	Repair Café (spullen inleveren en ophalen)
	10.00	Kleuren voor volwassenen
	09.30	Maak Rimpels
	13.30	Sjoelen
Dinsdag	13.00	Mannen van metaal
	13.30	Vrij kaarten, rikken en jokeren
	13.30	Gezond bewegen 1
	14.25	Gezond bewegen 2
Woensdag	10.00	Maak Rimpels
	13.30	Koersballen
Donderdag	10.00	Darten
	10.00-11.00	Spreekuur: Helpende Hand en Sociaal Makelaar
	13.30	Biljartcompetitie
	14.00	Haakaan
	19.30	Kaartcompetitie: rikken en jokeren
Zondag	09.00	Wandeling van ca 2 u vanaf Onze School

Bijzondere activiteiten in januari 2025 :

Vrijdag 03	09.30	Fotoclub
	10.30-12.30	Digi Café in Ons Kwartier Graag aanmelden op 0495 623589
Zaterdag 04	14.00	Nieuwjaarsreceptie voor leden In ONS KWARTIER
Maandag 06	10.30	Leesclub 1
	19.30	Leesclub 2

Vrijdag 10	13.30	Kienen	
Dinsdag 14	12.00	Eetpunt 1	
		Aanmelden en betalen vóór	
		Vrij 10 jan. 12.00u	€7.00
		VOL IS VOL	
	19.00	Filmavond Zaal open om 18.45u	
		Tijdig opgeven	€2.50
		We draaien dan:	
		Winden waaien om de rotsen	



Donderdag 16	10.00-11.00	Spreekuur: WoCom	
		(zie folder op het prikbord in hal)	
Vrijdag 17	10.30-12.30	Digi Café in Ons Kwartier	
		Graag aanmelden op 0495 623589	
Zondag 19	13.30	Beugelen in Heeze	
		Max. 20 personen	€10.00
		Inschrijven vóór vrij. 10 jan 12.00u	
Donderdag 23	10.00-11.00	Spreekuur: Wocom	
		(zie folder op het prikbord in hal)	
Vrijdag 24	18.30	Vrijdagavondentje!	
		Zaal open vanaf 18.00u Vol is Vol	
		Aanmelden en betalen vóór	
		Vrij 17 jan. 12.00u	€20.00
Dinsdag 28	12.00	Eetpunt 2	
		Aanmelden en betalen vóór	
		Vrij 24 jan. 12.00u	€7.00
		VOL IS VOL	

Aanmelden voor een activiteit betekent dat betaalde kaartjes niet meer terug gegeven kunnen worden. U kunt wel zelf voor vervanging zorgen. Verschuldigde bedragen bij voorkeur betalen met de PIN. Wij willen de contante geldstroom graag beperken.

Beugelen op zondag 19 januari 2025

Beugelbaan 'De Oude Glorie' aan de Euvelwegen 2 in Heeze, is afgehuurd op zondag 19 januari 2025 vanaf 13.30 uur.

We beginnen eerst met een kop koffie/thee en iets lekkers erbij. Dan krijgen wij uitleg over het spel, want er wordt gespeeld op een lemen ondergrond van 10 bij 5 met 4 ballen die ca. 4 kilo per stuk wegen.



De ballen worden door middel van een schepvormige houten sleger voortgeduwd. Het scoren gebeurt door de massieve bal door een beugelvormige poort te spelen of door de bal van de tegenstander in de greppel te kaatsen. Het is een vermakelijk spel om te spelen maar ook voor de toeschouwer boeiend om naar te kijken.

Na uitleg van de spelmeester gaan we zelf aan de slag en maken we er een gezellige, actieve middag van.

De kosten zijn €10,00 p.p., hierin inbegrepen baanhuur, 1 kop koffie/thee iets lekkers erbij en wat hapjes. De overige drank is voor eigen rekening en het verzoek van de beugelbaan is om per pin te betalen.

Wij gaan op eigen gelegenheid naar de beugelbaan, wil je met iemand meerijden, dan moet je dit zelf regelen.

Ledenmutaties november/december 2024

Hertelijk
Welkom!

Wij zijn blij dat we de volgende nieuwe leden mogen begroeten:

José te Boekhorst-Maas

Peter te Boekhorst

Corrie van Hooft-Heijmans

We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij onze vereniging en we ontmoeten jullie heel graag bij onze activiteiten.

Bedankt als lid:

José Royen

Michiel Everts



In de afgelopen periode hebben we wegens overlijden afscheid moeten nemen van :

Riet Meijer-Maas

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte om dit verlies te verwerken

Contributie Seniorenvereniging 2025

Het is een vaste gewoonte om aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging te innen. In de ledenvergadering van april 2024 is besloten dat de contributie per 1-01-2025 verhoogd wordt van € 20,00 naar € 25,00 p.p. Voor degenen die per bankoverschrijving betalen, verzoeken wij het bedrag hierop aan te passen. Graag voor 31-01-2025 overmaken.

Voor de automatische incassobetalingen passen wij het bedrag aan naar € 25,00. De incasso zal rond 24 januari 2025 plaatsvinden.

Alvast dank voor uw medewerking:

Penningmeester,
Frits van Meijl,
tel. 06 291 326 31



Plant van de maand: Schaduwkruid of Dikkemanskruid

Beter bekend door zijn latijnse naam *Pachysandra terminalis*. Pachys betekent dik, androus betreft de meeldraden: verwijzing naar de dikke meeldraden.

Terminalis betekent aan het einde: de blaadjes groeien aan het einde van een korte tak.

Deze plant is een ideale bodembedekker voor schaduwrijke of zeer donkere tuinen. Bij Onze School vind je hem dan ook aan de achterkant.

Als de planten eenmaal aaneengesloten groeien komt er geen onkruidje meer doorheen: ideaal dus voor mensen die niet graag wieden. De plant heeft dikke leerachtige bladeren, is giftig, is de hele winter groen en gaat wit bloeien in maart.

Hij vermeerdert zich door ondergrondse uitlopers, sterke witte dunne wortels die langzaam overal doorheen groeien.

De plant komt oorspronkelijk uit China en Japan. Is zeer aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders. Een leuke eigenschap vond ik nog: de plant is zeer hertbestendig. Goed nieuws dus voor mensen die een bostuin hebben!



Nel Meulman

Wist u dat.....

- Een van de laatste activiteiten van 2024 op school, de kerstviering is geweest.
- We hopen dat iedereen er van genoten heeft, zoals ook van het uitstapje naar de Kerstmarkt in Oberhausen op 20 december.
- De Kerstdagen misschien ook al voorbij zijn als u dit leest, zo niet dan wensen we iedereen alsnog hele fijne feestdagen.
- Oudejaarsavond in ieder geval nog moet komen en daarom voor iedereen een gezellige Jaarwisseling gewenst..
- We al onze leden een heel goed en fijn 2025 wensen, met veel gezellige bezoekjes aan Ons Kwartier.
- We veel leden verwachten op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari, vanaf 14.00u.
- We veel nieuwe activiteiten willen gaan opstarten,
- Er In februari op zaterdag de 15^e een Braderie wordt georganiseerd voor onze leden, die dan eigen gemaakte of overvloedige spulletjes kunnen verkopen. Ook via het inlooppunt van GGZ dan kleding geruild of opgehaald kan worden.
- De spelregels later bekend gemaakt worden, maar in ieder geval een deel van de opbrengst voor de Wensboom is!
- De lezing door de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) in november, goed bezocht werd en veel mensen aan het denken heeft gezet.
- De ledenadministratie alleen goed kan functioneren als u uw verhuizing tijdig doorgeeft, maar ook veranderingen zoals een ander telefoon nummer of ander e-mailadres.
- Uw lidmaatschap voor 2025 opzeggen, nog mogelijk is t/m 31 dec. 2024, bij onze ledenadministrateur, of door een ondertekende opzegging in de brievenbus van Onze School.
- De penningmeester begin 2025 de nieuwe contributiebijdrage van € 25,00 gaat innen.
- We natuurlijk wel hopen dat u allemaal lid blijft en liefst veel nieuwe leden werft.
- Er in de afgelopen periode ook twee nieuwe gastvrouwen bij zijn gekomen:
- Edith de Jong op de donderdagmiddag en Lia Jansen op de woensdag (afwisselend de ochtend en de middag}
- Wij deze nieuwe vrijwilligers veel succes en plezier wensen.

F I L I P P I N E

A	1		2	3			
		B		3	4		
		C	5	6		3	
		D	7	8		11	
E	4	9		10	3		
F		12		13	10		
		G	13	14			
H	7			15		11	
		I		13	14		
		J	15	1		15	
K	15	1		2		12	
		L		8		3	
M		13		14		13	
		N	1	2	16		
		O	2	11			
P	15		5	6		14	
Q	1	3		4		2	
		R	4	16			
		S		15	3	10	
T	1		15	16		16	
		U	4	5		6	4
V		9		10	6	10	
		W	12	13		16	10
		X	12	1			12
Y	15	1		2		12	3
		Z	5	6		4	
		AA	13	14	3	3	

Je zoekt de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer je een woord hebt ingevuld, zet je de letters van dat woord in de gelijkgenummerde vakjes in de rest van het diagram. Probeer, steeds gebruik makend van de reeds gevonden letters, de puzzel volledig in te vullen en achterhaal zo de oplossing in de gele vakjes.

Omschrijving:

A) nalopers B) dier C) kuil D) gevoel E) gezichtshaar verwijderen
F) stelsel van wegen G) hier wordt brood gebakken H) direct na negenen-
zestig I) uitbouw J) erboven K) spoorwegovergang L) kleine woning
M) eerste werkdag van de week N) kattige opmerkingen maken O) niet de
waarheid spreken P) huisvesting Q) distribueren R) toezenden S) aanleggen
T) alvorens U) getekende verhalen V) boten W) gemoedsrust X) rustig Y)
bedenken Z) kerkviering AA) handelen

Stuur uw oplossing per **post of email (nieuwsbrief.maarheeze@gmail.com)**
naar de **redactie van de Nieuwsbrief** uiterlijk **zondag 19 januari 2025**.

Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

De goede inzender wordt beloond met bonnen tot een waarde van **€ 10,00**
af te halen in Ons Kwartier en te besteden in Ons Kwartier.
Bij meerdere goede oplossingen wordt de prijswinnaar door middel van
loting bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Redactieleden en bestuursleden zijn van deelname uitgesloten.

De prijswinnaar wordt in de eerstvolgende Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Oplossing puzzel december: **Een gelukkig en gezond Nieuwjaar** en de
prijswinnaar is **Marijke van Kollenburg**

Contactgegevens: Sociaal Makelaar en Helpende Hand

Sociaal Makelaar : Voor Maarheeze is Ilse Vaes de sociaal
makelaar. Zij kan worden bereikt op haar mobiele nummer 06 307 351 20
of via haar e-mail adres ilsevaes@cordaadwelzijn.nl

Helpende Hand: 06 307 720 24 of via e-mail adres
helpendehand@maarheeze.nu

Bijdrage van schrijverskring Literatuurke, een kerstverhaal van Diana Peskens.

De Vreemdeling,

Maanden reisde de man over de wereld. Op veel plaatsen is hij geweest en elk land heeft sporen in zijn ziel achtergelaten. Sinds enkele dagen is hij nu in Nederland. Zijn laatste bestemming voor hij weer naar huis zal gaan. Ondanks dat zijn reizen hem hebben verrijkt is hij teleurgesteld, want het heeft hem nog steeds niet gebracht waar hij naar op zoek is. Hij vraagt zich af of hij het hier zal vinden, maar eerlijk gezegd gelooft hij er niet meer in.

Hij rilt en heeft het koud, zijn kleding is niet bestand tegen het kille en natte klimaat van Nederland.



Iedereen lijkt hier haast te hebben. De mensen snellen langs hem heen. De meesten keuren hem geen blik waardig. Hij weet ook wel dat hij met zijn lange haren, baard en zijn armoedige kleren, niet echt als een doorsnee burger kan doorgaan. Soms als hij even niet goed oplet en tegen iemand aanloopt, wordt hij snauwend met een: “Hé vreemdeling kun je niet uit je ogen kijken,” terechtgewezen. Een vreemdeling ja, dat is hij en zo voelt hij zich ook tussen dit gehaaste winkelende publiek. Ze willen deze laatste dag voor kerstmis nog de ontbrekende inkopen doen. Hij ziet zelfs nog iemand met een kerstboom sjouwen waarvan bijna de helft van de naalden de boom al vaarwel hebben gezegd. De stress is zelfs voor hem voelbaar terwijl hij zelf niets nodig heeft.

De dagen die hij in Nederland is heeft hij benut om bij de mensen binnen te kijken, een eigenschap waar hij nu eenmaal over beschikt. Muren en gesloten gordijnen vormen voor hem geen barrière. Wat hij heeft gezien, heeft hem niet blij gemaakt. Het lijkt, op een enkele uitzondering na, of de werkelijke kerstgedachte niet meer meespeelt. Een van die uitzonderingen is een jonge vrouw die hij geobserveerd heeft toen zij haar huis in kerstsfeer bracht. De liefde waarmee zij dit deed heeft hem ontroerd en weer een beetje hoop gegeven.

Dat lichtpuntje is echter te weinig en de tijd gaat dringen. Vanavond om twaalf uur moet hij weer thuis zijn. Hij vraagt zich af waar hij zolang zal blijven. Verkild tot in zijn hart begint hij naar een schuilplaats te zoeken.

Plotseling wordt hij aangetrokken door muziek die zo mooi klinkt dat hij hier meer van wil horen. De muziek blijkt uit een kerk te komen waarvan de deuren op een kier staan. Hij kan de verleiding niet weerstaan en glipt naar binnen. Stilletjes gaat hij achter in de kerk zitten. Met gebogen hoofd geniet hij van de muziek die zijn hart



met warmte vult. Zijn lichamelijke kou glijdt ook langzaam van hem af. Verbaast vraagt hij zich af hoe dit kan, want zo warm is het in deze kerk nu ook weer niet. Hij doet zijn ogen dicht en kijkt naar het altaar.

Daar staat een bruidspaar. In de bruid herkent hij de vrouw die hij enkele dagen daarvoor in haar huis heeft geobserveerd. Hij ziet dat haar hart vol liefde is voor de man die naast haar staat. Vervolgens verplaatst hij zijn allesziende blik naar de bruidegom. Hij is nieuwsgierig naar hem. Wat hij ziet is een man die in zijn hart slechts één grote wens heeft en dat is zijn bruid gelukkig maken.



Trouwen op de laatste dag voor kerstmis was een speciaal cadeau voor zijn bruid, omdat hij weet dat dit kerstmis voor haar altijd nog mooier zal maken.

De vreemdeling voelt dat hij hier getuige is van oprechte liefde. Liefde die jezelf en de mensen om je heen verwarmt, precies zoals de kerstboodschap bedoeld is. Juist op het moment dat hij dacht het niet meer te zullen vinden. Zijn aardse missie is dus niet voor niets geweest. Met een gerust hart kan Hij vannacht zijn geboortedag thuis in besloten kring vieren.

Diana

Onze School is **tijdens de openingsuren** te bereiken via
telefoonnummer **0495 623589**. **Buiten de openingsuren**,
voor dringende zaken,
op het nummer **06 137 286 70**.

Adres: Stationsstraat 52 6026 CW Maarheeze

Website vereniging: www.seniorenverenigingmaarheeze.nl

Contactpersonen activiteiten:

Belastingadviseurs: Ger Thijssen tel 06 274 126 92

Bezorging Nieuwsbrief en Ons: José Melis tel 06 464 063 46

Bibliotheek: Toos Bruijnaers tel 06 294 693 39

Biljarten: Leen Dekker tel 06 153 771 93

Bloemschikken: Rita Masselink 06 295 085 40

Clientondersteuners: Jan Alders 06 130 037 27

Darten, Jeu de boules en Sjoelen: Frans Timmermans tel 06 214 301 61

De Helpende Hand: Willy Kuipers tel 06 133 134 07

Eetpunt 1: Willy Kuipers tel 06 133 134 07

Eetpunt 2: Wil Thijssen tel 06 537 498 80 of 0495 592550

Fietsen: Peter Joppen tel 593247

Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com

Gezond bewegen: Diana Guns-van Casand tel 06 135 032 78

Haakaan: Maria Nooijen tel 06 201 151 52

Kaarten: Leo Dekkers tel 592387

Kienen: Mariet van Geldrop tel 592699

Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel 06 123 936 21

Koersballen: Angeline van Diesen tel 591502

Leesclub: Wil Thijssen tel 592550

Lief en Leed: Anny Belgers tel 06 208 497 66

Maak Rimpels: Wil Thijssen tel 592550

Mannen van metaal: André Thirion tel 06 171 516 99

Nieuwsbrief: André Meulman tel 592276

Repair Café: Jan Slegers tel 06 334 367 41

Tuinieren: Leo Vos tel 592264

Vertrouwenspersoon: Marina Bukkems tel 06 208 809 01

Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 591337

Vrij kaarten op dinsdag: Jan Vereggen tel 06 336 499 17

Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel 06 513 457 31

Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze

Voorzitter:

Arno Baks, tel 06 519 720 59, email: arnobaks@upcmail.nl

Secretaris:

Willy Kuipers, tel 06 133 134 07,
email: seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com

Penningmeester:

Frits van Meijl, tel 06 291 326 31, email: frits.van.meijl@gmail.com

Voorzitter Activiteitencommissie en Algemene Zaken:

AnneMarie van Kuijk, tel 06 360 400 19,
email: annemarievankuijk@gmail.com

Contactpersoon Communicatie, Nieuwsbrief en Website:

Wil Thijssen, tel 06 537 498 80 email: wil.thijssen.hendriks@gmail.com

Contactpersoon namens de beheerders:

Paul Linders, tel 06 156 812 59 email: paul.linders@icloud.com

Aspirant bestuurslid:

Ruud van Brussel, tel 06 233 486 49 email: vanbrusselruud57@gmail.com

Overzicht beheerders Onze School - tel. Onze School 0495 623589

Na sluitingstijd is Onze School bereikbaar op tel. 06 137 286 70

Maandagochtend	Huib Peskens	tel 06 304 392 05
Middag	Hetty Winkelmol	tel 06 543 200 70
Dinsdagochtend	Theo la Vallette	tel 06 134 514 88
Middag	Willem van Gijzel	tel 06 510 644 27
Woensdagochtend	Wendy van Mol	tel 06 546 488 21
Middag	Tina Spoorenberg	tel 06 535 915 02
Donderdagochtend	Paul Linders	tel 06 156 812 59
Middag	Arno Baks	tel 06 519 720 59
Avond	Frits van Meijl	tel 06 291 326 31
Vrijdag	Gerrit van Hees	tel 06 513 457 31
Middag	Wisselende diensten	
Reserve	Arno Baks	tel 06 519 720 59
	AnneMarie van Kuijk	tel 06 360 400 19

Zaterdag en zondag wisselende diensten

Wat is de kerst voor jou?

Is kerst voor jou het kerstdiner
of lichtjes in de boom?
Of is het een pak dikke sneeuw
of is het 'home alone'?
Of zijn het de cadeaus,
die de kerstman heeft?
Of is het soms de kersttoespraak,
die onze koning geeft?

Is kerst voor jou gezelligheid
of maakt kerst prikkelbaar?
Is jouw kerst de eenzaamheid
of vrolijk met elkaar?
Is kerst het kerstpakket
of het kerstreces?

Is de kerst ontspannen zijn
of juist alleen maar stress?
Is de kerst uitbundigheid
of is de kerst gemis?
Is Kerst de herinnering
aan wie er niet meer is?
Wat is de kerst voor jou?
De mooiste tijd van 't jaar?
Of denk je; 'Was het maar voorbij'
en valt die tijd je zwaar?'

Is kerst voor jou het kerstverhaal
of is dat gedateerd?
Is Kerst naar de kerk toe gaan,
waar 't Kindje wordt vereerd?
Hoe Kerstfeest wordt gevierd,
't verschilt van mens tot mens.
Dat het goede dagen zijn,
dat is wat ik jou wens.

© Hans Cieremans

